

Voor een ieder die van geluk houdt.

Ik ben geboren in 1946 te Vlissingen. Reeds op jonge leeftijd was schilderen een passie voor mij. Een opleiding hiervoor heb ik niet echt gevolgd. Waarschijnlijk zit het in de genen, immers bij mijn grootvader was schilderen ook zijn grote hobby (eind 1800). Nu nog vindt men werken van zijn hand. Het linnen doek beschilder ik met acryl, olieverf of een combinatie hiervan. Zowel de doeken, de verven als de vernissen die ik gebruik zijn van professionele kwaliteit. Mijn style is realistisch.

Exposities komen enkele malen per jaar voor. Evenals in mijn werkzame leven staat in mijn hobby de mens centraal. Ik kies dan ook voor een open en directe benadering waarbij schilderijen in hun toekomstige omgeving getoond worden. Immers een kunstwerk komt pas tot zijn recht indien deze hiermee in harmonie samenwerkt. Het doel is simpel, mensen moeten blij en gelukkig zijn met hun kunstwerk. Dat deze opzet werkt bewijst het feit dat al vele werken hun plaats hebben gevonden.

Ik hoop dat U ook geluk heeft. Immers geluk is niet meer dan iets hebben waar je van houdt.

Met vriendelijke groet,

Dick van de Velde



Geluk is iets hebben waar je van houdt

t: 0118466541 m: info@kunstschilderdick.nl web: www.kunstschilderdick.nl

Geleverde doeken: meer dan 200 aan : bedrijfsleven, privé, semi overheid en koninklijk huis. aantal landen: 8

de toekomst

Het spreekt natuurlijk voor zich dat ik nog vele jaren hoop te schilderen. Toch is het leuk om de toekomst bezig te zien. De twee oudste van mijn vier kleindochters komen regelmatig een bezoekje brengen aan mijn atelier. Zij hebben hun eigen ezels, verf en doekjes en schilderen er lustig op los. U ziet twee werkjes van hen, gemaakt op 3 jarige leeftijd. Wellicht wordt het werk in de toekomst toch nog abstrakter!!!! Als één van de twee kleindochters in het atelier aan het schilderen is komt er natuurlijk niet veel uit mijn handen. Ze hebben nog de leeftijd dat ze constant "advies" aan opa vragen. Ik koester het maar met de wetenschap dat ze op zekere dag opa zullen helpen!!!!



tot slot

Middels deze "krant" heb ik geprobeerd antwoord te geven op de vele vragen in de afgelopen jaren. Ik hoop dat het niet te veel "bla bla" is geworden. Het probleem is dat als iets een passie is men snel geneigd is te ontsporen, en alles interessant te vinden. Kortom, dit was het. Ik dank iedereen die zonder het geweten te hebben onderdeel van deze krant is, en hoop nog vele mensen in de toekomst een beetje geluk te kunnen geven.

